

Κονγκό και γενοκτονία: Πώς η χώρα της Αφρικής μπαίνει στην εξίσωση για το κράτος του Ισραήλ



Η «εθελοντική επανεγκατάσταση» Παλαιστινίων από τη Γάζα γίνεται σιγά σιγά βασική επίσημη πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ, με έναν ανώτερο αξιωματούχο να δηλώνει ότι το Ισραήλ έχει συνομιλίες με πολλές χώρες για την πιθανή απορρόφησή τους, σύμφωνα με το Times of Israel.

Ο συνασπισμός του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu διεξάγει μυστικές επαφές ώστε να μετακινηθούν χιλιάδες Παλαιστίνιοι από τη Γάζα στο Κονγκό, το οποίο εμφανίζεται πρόθυμο να δεχτεί μετανάστες, όπως υποστηρίζει διαρροή από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας.

Την Τρίτη, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Bezalel Smotrich (ο οποίος δεν αναγνωρίζει καν την ανθρώπινη υπόσταση των Παλαιστινίων) και Itamar Ben Gvir, οι οποίοι υποστήριξαν την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων έξω από τη Γάζα, κατηγορώντας τη ρητορική τους ως «εμπρηστική και ανεύθυνη». Ο Smotrich απέρριψε τα σχόλια την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι πάνω από το 70% των Ισραηλινών υποστηρίζει την ιδέα της «ενθάρρυνσης της εθελοντικής μετανάστευσης» επειδή «δύο εκατομμύρια άνθρωποι ξυπνούν κάθε πρωί με την επιθυμία να καταστρέψουν το κράτος του Ισραήλ».

«Το πρόβλημα της Γάζας δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα», είπε η υπουργός Πληροφοριών Gila Gamliel. «Ο κόσμος πρέπει να υποστηρίξει την ανθρωπιστική μετανάστευση, γιατί αυτή είναι η μόνη λύση που ξέρω».

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς παραδοσιακά, οι αποικιοκρατικές δυνάμεις χρησιμοποιούν και καταχρώνται χώρες της Αφρικής, εντός της ιστορίας, με σκοπό το δικό τους κέρδος.

Το Κονγκό είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά στους φυσικούς πόρους, δημιουργώντας μία ιδανική «παιδική χαρά» για τις αποικιοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες εδώ και αιώνες την εκμεταλλεύονται με πρωτοστάτη το Βέλγιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Κονγκό αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις σχετικά με το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων του. Αυτή τη στιγμή το Κονγκό βιώνει μία γενοκτονία (εντός και εκτός εισαγωγικών), καθώς 24 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πρώτη ύλη ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρίες αφήνοντας τον πληθυσμό της χώρας αντιμέτωπο με τον λοιμό.

4000 χιλιόμετρα μακριά το κράτος του Ισραήλ διεξάγει μία άλλη γενοκτονία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τακτικές με τις αποικιοκρατικές δυνάμεις. Τι κοινό έχουν η περίπτωση του Ισραήλ με αυτή του Κονγκό;

Το Ισραήλ θέλοντας να παγιώσει την εθνοκάθαρση των παλαιστινιακού πληθυσμού, ζητά την μεταφορά του στο Κονγκό. Πιθανότατα η κυβέρνηση Νετανιάχου εμπνεύστηκε από την Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία το 1917 με την Διακήρυξη του Balfour συμφώνησε να μεταφερθούν οι Εβραίοι της Ευρώπης στην Παλαιστίνη, που εκείνη την εποχή βρισκόταν κάτω από την κατοχή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα το Σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ να πάρει σάρκα και οστά στην θέση της Παλαιστίνης.

Η ειρωνεία είναι ότι τότε οι Εβραίοι παραλίγο να μεταφερθούν στην Ουγκάντα, στην γειτονική χώρα του Κονγκό. Όμως οι λευκοί έποικοι της Ουγκάντα αντέδρασαν, καθώς θεώρησαν ότι με την έλευση του εβραϊκού πληθυσμού θα εκδιωχθούν από την περιοχή και με αυτόν τον τρόπο οι Βρετανοί αποφάσισαν να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους αντ' αυτού.

Όπως οι Βρετανοί, το κράτος του Ισραήλ ονομάζει αυτόν τον εκτοπισμό «ανθρωπιστική λύση» και στην πραγματικότητα ονομάζουν «εθελοντική επανεγκατάσταση» την εθνοκάθαρση.

Από την άλλη, επίσημοι αξιωματούχοι του κράτους του Ισραήλ δηλώνουν ότι η χώρα είναι δικαιωματικά δική τους, κάνοντας αναφορά στο θεϊκό θέλημα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου διάβαζε αποσπάσματα ιερών κειμένων για να δικαιολογήσει τον πόλεμο όπως και η Τζίπι Χοτοβέλι, πρέσβειρα του Ισραήλ στη Βρετανία.

Να σημειώσουμε ότι η προαναφερόμενη Τζίπι Ηοτοβελί κατέπληξε τους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών το 2015 αναφέροντας τους τον περίφημο Ράσι:

«Ο Ράσι είπε ότι η Τορά ξεκινά με τη δημιουργία του κόσμου, οπότε αν τα έθνη του κόσμου έρθουν στους Εβραίους και τους πουν “είστε κατακτητές”, θα πρέπει να απαντήσετε ότι ολόκληρος ο κόσμος ανήκει στον Δημιουργό του Κόσμου, και όπως έτσι θέλησε, πήρε τη γη από αυτούς και μας την έδωσε».

Άλλωστε η σχέση του Κράτους του Ισραήλ με την θεοκρατία έχει διαπιστωθεί και από τα λόγια του Yuli Edelstein, πρώην υπουργού Υγείας, ο οποίος το 2015 διατυπώνει τις ίδιες βιβλικές ιδέες:

«Δεν υπάρχει αλήθεια στους ισχυρισμούς άλλων για τη γη μας. Όταν φεύγω από το σπίτι μου, περπατάω στα μονοπάτια των Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Και αυτή είναι η αλήθεια για το δικαίωμά μας στη γη».

Να σημειωθεί ότι η Συνθήκη της Γενεύης απαγορεύει ρητά τον εκτοπισμό ενός πληθυσμού από τον τόπο που διαμένει ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ονομάζει «την αναγκαστική μεταφορά ενός πληθυσμού» έγκλημα πολέμου.

Στην πραγματικότητα, ήδη εταιρίες Real Estate σχεδιάζουν σπίτια στην παραλία της Γάζας πάνω σε παλαιστινιακούς τάφους.

Ο Παύλος Μαραγκός είναι δημοσιογράφος, απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού με MSc Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.